





ABC–STUDIER SOM BARN OCH SOM VUXEN

Morgonsamling för grundskola, familjeklubb eller läger

 <p>Målgrupp grundskola, familjeklubb, läger</p>	 <p>Användningssituation Morgonsamling</p>	 <p>Tid 5-10 minuter</p>	 <p>Tema läs- och skrivkunnighet.</p>
--	--	--	---

Minns du hur det kändes att lära känna igen bokstäverna? Och minns du när du skrev det första ordet? Tänk vad mycket mer du har hunnit lära dig i skolan?

Kan du föreställa dig att i många av världens länder lär man sig läsa först som vuxen?

I Malawi i Östafrika samlas kvinnornas läskunnighetsgrupper för att studera på byhövdingens gård eller i skuggan av ett stort träd, i en kyrka eller i ett klassrum. Det är inte bara kvinnor, det finns också några män bland dem. Det kan också finnas många barn där.

När en läskunnighetsgrupp samlas är det som en stor familjeklubb. När mammor, mormödrar och mosttrar lär sig alfabetet leker barnen i närheten. De äldre barnen tar hand om småbarnen och de minsta ligger i sin mammas bärsjal och och ibland suger de mjölk, ibland sover de. När man har ärende åt mamma får man gå tyst och försiktigt, eftersom hon noga följer med lärarens undervisning. Hon vill lära sig läsa.

Många mammor har liknande bakgrund. De har inte fått gå i skolan som barn, trots att de kanske hade velat. Nu är de ivriga att lära sig en ny färdighet. En del av mammorna har för första gången i sitt liv fått lära sig att hålla en penna i handen.

Äldre barn ler ibland när mammorna upprepar alfabetet. Vissa av skolbarnen kan redan läsa, men inte alla. Ibland kan ett barn gå de första klasserna utan att lära sig läsa. Som skolspråk är det ofta ett annat språk än barnens eget modersmål.

När en kvinna som skriver på en tavla belönas med sånger och applåder får barnen som sitter i famnen en viktig läxa: att lära sig läsa och skriva är viktigt! Dessa färdigheter öppnar dörren till något nytt, något bra, till exempel att kunna starta en liten butik. Läs- och skrivkunniga mödrar kan också hjälpa sina barn med skolgången.

PIPLiA. kraftord

Christina, en läskunnighetsselev konstaterade: ”Att lära mig läsa är den största prestationen i mitt liv. Redan att hålla i en penna i handen var en viktig milstolpe. I allt detta har Gud hjälpt mig.”

Vilken färdighet är du lika stolt över som Christina från Malawi?

Vi ber tillsammans:

Käre Jesus, idag tackar jag dig för skolan och för alla färdigheter och kunskaper jag har lärt mig. Tack för att du gör det möjligt att lära sig nya färdigheter i alla åldrar. Var med oss idag, Amen.